

ONNIVORENBINGO

<p>“Als God niet wilde dat we dieren eten, waarom heeft Hij ze dan van vlees gemaakt?”</p>	<p>Begint sentimenteel te doen over een soort vlees dat hij écht niet kan laten staan</p>	<p>“Hoe kom je aan je eiwitten?”</p>	<p>“Hitler was ook een vegetariër”</p>	<p>“Ik ben niet tot de top van de voedselketen opgeklimmen om planten te eten.”</p>
<p>Legt uit dat hij ooit een keer iets vegetarisch heeft geprobeerd en dat het niet beviel</p>	<p>“Mensen verschillen van andere dieren en daarmee is het eten ervan moreel gerechtvaardigd”</p>	<p>“Mensen verschillen niet van andere dieren en daarmee is het eten ervan moreel gerechtvaardigd. Leeuwen eten zebra's, etc...”</p>	<p>Vraagt wat er gebeurt met al die koeien als we ze niet opeten. Veinst bezorgdheid</p>	<p>Spreekt zorg uit over plantenwelzijn: “Planten hebben ook gevoel”</p>
<p>Geeft je een preek hoe prekerig veganisten zijn</p>	<p>Vraagt zich af hoe we voldoende voedsel kunnen verbouwen als iedereen vanaf morgen vegetariër is</p>		<p>Vraagt waarom je meer geeft om dieren dan om mensen</p>	<p>“En als je nou op een onbewoond eiland zit?”</p>
<p>Wijst erop dat iets wat je bezit een minieme hoeveelheid dierlijk product bevat</p>	<p>“Eet je wel vis?” of “Eet je wel kip?”</p>	<p>“Moeten leeuwen dan ook vegetariër worden?”</p>	<p>Noemt hoektanden</p>	<p>“Vegetariër”: Indiaans woord voor “slechte jager”</p>
<p>“Wat kan je dan nog eten?”</p>	<p>Uit volledig niet-gerelateerde bezorgdheid over hongerende kinderen ergens in de wereld</p>	<p>Iets irrelevant over holbewoners</p>	<p>“Ach, je kunt niet alles oplossen wat er mis is in de wereld”</p>	<p>Beschrijft een veganist met een willekeurige aandoening en ziet oorzaak in gebrek aan vlees.</p>